

# GROEN



## VERSTIKT WEST- VLAANDEREN ZICHZELF?

groen.be

## VERSTANDIG OMGAAN MET RUIJITE: EEN NOODZAAK

### West-Vlaanderen wordt verhard, open ruimte verdwijnt.

In 1976 was West-Vlaanderen voor 10% volgebouwd. Vandaag voor meer dan een kwart. Als we aan dit tempo voortdoen, zal in 2050 meer dan 40% volgebouwd zijn. De E17 tussen de Franse grens en Gent lijkt ondertussen één langgerekte industriezone. En straks verdwijnen er met de Blauwpoort in Waregem en de LAR-Zuid tussen Rekkem en Aalbeke nog twee mooie stukken open ruimte. In de Noordrand van Brugge is er blijkbaar ruimte teveel, want men wil er twee voetbalstadions bouwen. Naast mekaar.

### Nochtans, open ruimte heeft zijn nut.

Open ruimte zorgt voor ademruimte. Even weg kunnen uit de drukte van de stad, een plek om uit te waaien. Niets aangenamer dan te fietsen tussen de velden of een fikse wandeling in het bos.

Open ruimte zorgt er voor dat planten en dieren de ruimte hebben om te leven; biodiversiteit is immers belangrijk. Maar ook voedselproductie. Geen landbouw zonder land.

Open ruimte zorgt er voor dat regenwater vastgehouden wordt en in de bodem kan dringen. Zo vermijden we overstromingen.

### Open ruimte bewaren betekent geen stilstand.

Ondernemers zullen nog steeds bedrijven moeten bouwen, maar dan kan dat beter op de vele honderden hectares industriegrond die nu onbenut zijn. En waarom tellen zoveel bedrijven maar één bouwlaag? Waarom hebben ze elk hun eigen parking? Gezinnen moeten nog wonen. Maar moeten we echt allemaal onze eigen tuin met trampoline en zandbak hebben? Zou het niet leuker zijn, mochten alle kinderen van de buurt samen een speelweide delen?

Moeten er overal baanwinkels bijkomen? Of versterken we liever onze handelskernen, zodat gezellig winkelen ook met de fiets of het openbaar vervoer kan?

### Groen geeft iedereen ademruimte.